

Lova Herren nu!

Jag ska tacka dig i den stora församlingen, prisa dig bland mycket folk (Ps 35:18).

Låt oss betänka att vi alla har ett hopp om att få tillbringa evigheten med de heliga i himlen, i färd med att prisa Gud. Det finns kanske inte någon av oss som inte äger hoppet om att vara en av de heliga i himlen, och där oupphörligt sjunga Guds och Lammets lov. Men så motsägelsefullt det skulle vara med ett sådant hopp om vi bortsåg från att prisa Gud nu! Vi ska börja nu med den verk som verkligen kommer att vara den kommande världens verk.

Detta liv är ju oss givet i syfte att vi det ska bli förberedda för ett framtida liv. Vårt nuvarande ställning är en ställning av prövning och förberedelse, en ställning vi prepareras för glädjeämnen och sysslorna i ett annan, framtida och evig ställning. Och ingen annan släpps in i denna glädje och detta verk än de som här förberetts för det. Om vi ska komma till himlen måste vi anpassas för himlen i denna värld. Våra själar behöver formas och utformas för det verket och den lyckan. De måste formas till lovprisning, och detta verk måste börja här. Början på framtida ting ligger i denna värld. Säden måste sås här. Grunden måste läggas i denna värld. Här läggs grunden för framtida fördärv och framtida lycka. Om det inte har börjat här, kommer det aldrig att börja. Om våra hjärtan i någon mån inte är stämde till lovprisning i denna värld, kommer vi aldrig att delta i det kommande verket. Ljuset måste gry i denna värld, annars går solen aldrig upp i nästa.

När därför vi alla kommer att vara, och har hopp om att vara i det välsignade sällskap som prisar Gud i himlen, ska vi redan nu hänge oss åt verket.

Day by day 5'th of april